



EĞİTİM İŞİ
GELECEĞİ KURMA
GÖREVIDİR...

Bundan yıllar önce, eğitim dünyasına henüz adım atmadan önce de işlerim ve belki de şu andakinden daha az sorumluluğum vardı.

Eğitimle ilgili zihnimde bazı projelerin belirmesi 1985 yılında bir anaokulu açmamla başladı. Orada nitelikli bir eğitimin çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini gördükçe, zihnimde çocuk ve gençlerin eğitimin ne denli önemli olduğuna dair bir hassasiyet oluştu. Eğitimciliğin özü ilelebet varolmaktır. Yarattığımız yeni kuşaklar, pırl pırl dimağlar sizi, toplumunuzu, fikirleri, kültürünüzü geleceğe taşır. Üniversite açma fikri ise 1989 yılında Anadolu Lisesini kurduğumuzda doğdu. Mutlaka eğitim zinciri sonuna kadar kurulmalı, üniversiteyle taçlanmalı diye düşünmüştüm. 1991 yılında üniversite kurma kararımı aldığımda üniversite kapılarında bekleyen milyonlarca genç vardı. Bu gençler bırakın istediği bir bölüme ya da programa girmeyi, herhangi bir bölüme/programa girmek için bile yıllarca sınavlara girmek zorunda kalıyor, büyük çoğunluğu da hayallerindeki yere asla ulaşamıyorlardı. Oysa hem tüm gençlerin üniversite eğitimi almaya, kendilerini verimli kılacakları mesleklere yönelmeye hakkı olduğuna hem de gençlere bu olanağı sağlamanın bir görev olduğuna inanıyorum. Çünkü eğitim geleceği kurma görevidir ve gelecek de hepimizin işi...

Bu görevi imkânları, enerjisi, isteği olanlar yerine getirmezse, toplumda yaşadığımız sorunlar karşısında şikâyet etme hakkımız olmayacağı gibi, geleceğe güvenle bakma şansımızı da kaybederiz. Elbette fiziki olarak hepimiz bir gün yok olacağız ancak ben inanıyorum ki yetişmesine vesile olduğum pek çok genç kurucusu olduğum Maltepe Üniversitesinden izler taşıyacak, eğitim anlayışımızı sürdürecektir. Bundan daha büyük bir gurur kaynağı olduğunu düşünemiyorum.

Bugünlerde moda bir ifade var: “Eğitim sektörü”. Eğitimin bir sektör olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Bence eğitim geleceğin inşasıdır, bir vizyon işidir. Birkaç boyutlu düşünüyorum eğitimi. Bugün dünyaya baktığımda müthiş bir gelişme, değişme görüyorum. Teknolojik ve sosyal değişimler çok hızlı ve biz ülke olarak üzülenek söylüyorum ki bu değişimlere yeterince ayak uyduramıyoruz. Birileri bunu yapabiliyorsa, ülkemizin geleceği olan bizim çocuklarımızı da yapabilir; sonuçta bir insan bir işi başarıyorsa diğer tüm insanlar da bunu yapabilir, olanakları varsa düşlediklerini gerçekleştirebilir. İşte bu nedenle eğitim insanlık mirası, yani özünde bir insanlık hizmeti. Sloganımıza bu duyguyu taşıdık: “Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel.”

Burada bir anahtar sözcük var: Olanak. Ülkemizin dünyada olan gelişmelere ayak uydurmasını istiyorsak, çocuklarımıza, gençlerimize iyi bir eğitim olanağı da sunabilmeliyiz. Bu nedenle eğitim önce insanlığa, sonra da ülkeye hizmettir. Bir ülkenin geleceği ekonomisinin sağlam oluşuna, sanayisinin sürekli gelişimine, insanların kültürlerini tanıyıp sürdürme arzularına ve birlikte bir gelecek hayal edebilmelerine bağlıdır. Bunları görmezden

gelip bir kenara bırakırsak gelecekte bizi geri kalmışlık, dağılmışlık ve yoksunluktan başka bir şey beklemeyecektir. O halde gelecek bugünden kurulur. Sanayisi, ekonomisi güçlü, ulusal bilinci gelişmiş, insanları hoşgörü ve saygıyla birbirlerine kenetlenmiş bir ülke için eğitim vazgeçilmez bir önkoşuldur.

Bir başka anahtar sözcük ise “büyüme”. Ülkeler büyüme istiyor, ekonomiler büyüme istiyor, kurumlar büyüme istiyor, çocuklar büyüme istiyor. Hem de bir an önce büyüme. Oysa büyüme ancak isteyerek, azmederek, birlikte emek vererek, çalışarak gerçekleşebilir.

Ben gelecekte yapmamış olduklarım için pişmanlık duymak istemediğim için elimi taşın altına koydum ve elimin taşın ağırlığı altında ezilebileceğinden de hiç korkmadım. Elimiz taşın altında ezilse bile “denedim, çalıştım ve başardım” diyebilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi içim rahat, denedim, çalıştım, hem ülkem hem de dünya için daha güzel bir gelecek hayali kurdum. Hayalimi öğrencilerimizin gerçekleştireceğinden kuşum yok. Öğrencilerime de aynıni öğütüyorum. Üniversitemizin web ana sayfasında gençlere mesajımda da bu düşüncelerimi dile getirmiştım: “Ben kimim ve neler gerçekleştirmek istiyorum?” sorusunu gençler kendilerine sorsunlar. Ben yanıtımı verdim, şimdi onlardan yanıt bekliyorum. Geleceği eğitimin kuracağına olan inancım, sorumluluğumu paylaşan sevgili eğitim kadromuzla ve varlığımızı anlamlı kılan öğrencilerimizle birlikte büyüyoruz.

Nice 20 yıllara...

Hüseyin ŞİMŞEK

Kurucu ve Mütevelli Heyeti Başkanı

